

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ  
ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ\*

**π. Δημήτρης Στρατής**

Οι σχέσεις της Θάσου με το Άγιον Όρος διαγράφονται ιδιαίτερα έντονα μέσα στο ιστορικό πλαίσιο του 19ου αιώνα. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει και από μία μόνο απλή αναδίφρηση στα αρχεία των παλαιόφατων μοναστηριών του Άθω<sup>1</sup>.

Μεταξύ των δεκατεσσάρων αγιορείτικων μονών που διατηρούσαν μετόχια στο νησί κατά τον προαναφερόμενο αιώνα ήταν και η Μονή Βατοπεδίου<sup>2</sup>. Το Βατοπέδι με την ξεχωριστή πνευματική του ακτινοβολία σ' ολόκληρο το Γένος και την ισχυρή οικονομική του αυτοδυναμία είχε συστήσει στην πλουσιόχωρη Θάσο δύο μετόχια: στο Βουλγάρο (Ραχώνι)<sup>3</sup> και στο επίνειο της ακμάζουσας τότε κοινότητας της Παναγίας, το Λιμένα<sup>4</sup>.

Με βάση την μέχρι σήμερα έρευνά μας θα αρκεσθούμε να υπενθυμίσουμε να υπενθυμίσουμε εδώ τη διαπίστωση ότι το βατοπεδίνο μετόχι στα όρια της κοινότητας της Παναγίας θα πρέπει να συστήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, αφού οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες πωλητηρίων εγγράφων, που προέρχονται από τους αρχειακούς φακέλους του μετοχίου, ανάγονται χρονικά στο έτος 1807<sup>5</sup>.

Από τα πωλητήρια και αφιερωτήρια γράμματα των εν λόγω φακέλων διαφαίνονται οι σχέσεις μεταξύ των κατοίκων του χωριού Παναγία και της πολυσεβάστου των Μονής Βατοπεδίου, οι οποίες διαγράφουν πορεία υλικοπνευματικών δοσοληψιών καθ' όλο το διάστημα του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, μέχρι το 1927, έτος κατά το οποίο απαλλοτριώθηκαν τα περισσότερα αγιορείτικα μετόχια<sup>6</sup>.

\* Η εργασία αυτή είναι η εισήγηση που έγινε το Σεπτέμβριο του 2001 στην Καβάλα στο Α΄ Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών Σπουδών. Δημοσιεύτηκε στα σχετικά Πρακτικά που κυκλοφόρησαν από τον κ. N. Ρουδομέτωφ. Την αναδημοσιεύουμε, όμως, επειδή αναφέρεται στη Θάσο και ενδιαφέρει τους Θασίους.

1. Βλ., Δ. Στρατή, Το νησί της Θάσου και το Άγιον Όρος, Καβάλα 1995.

2. Βλ., ίδια, σσ. 71-77.

3. Βλ., ίδια, σσ. 71-74.

4. Βλ., ίδια, σσ. 74-77.

5. Βλ., ίδια, σ. 74.

6. Βλ., ίδια, σ. 77.

Οι εκφάνσεις των προαναφερομένων σχέσεων είναι πολύπτυχες. Τούτο μαρτυρίεται και από επιστολικά κείμενα του «κοινού» της Παναγίας προς τη Μονή. Αναδιφώντας στους Κώδικες αλληλογραφίας της Μονής Βατοπεδίου εντοπίσαμε τέσσερις επιστολές που τις υπογράφουν «ο τε Χατζή αξής και λοιποί ἀπαντες χριστιανοί οι εκ του χωρίου Παναγίας»<sup>7</sup> και ένα αταξινόμητο σημείωμα<sup>8</sup>. Από το περιεχόμενο των προαναφερομένων εγγράφων, που για πρώτη φορά δημοσιεύονται στην παρούσα μελέτη, διαπιστώνουμε και συμπεραίνουμε τα ακόλουθα:

Οι επιστολές που απευθύνονται «τοις σεβασμίοις επιτρόποις και λοιποίς πατράσι» του Βατοπεδίου (1-4) υπογράφονται από τον Χατζή αξή ή Χατζηγιαξή και τους «λοιπούς ἀπαντας χριστιανούς τους εκ του χωρίου Παναγία».

Η πρώτη επιστολή (1), γραμμένη στις 18 Φεβρουαρίου 1817, θα πρέπει να είναι ιδιόγραφη του Χατζηγιαξή. Σε τούτο οδηγεί και το ότι το κείμενό της έχει ελάχιστα ορθογραφικά λάθη, τα οποία σιωπηρώς διορθώνουμε κατά την έκδοση. Η παρατήρηση αυτή συνάδει με το δεδομένο ότι ο Χατζηγιαξής είχε μάθει γράμματα σε σχολείο της Παναγίας<sup>9</sup> ή του Αγίου Όρους<sup>10</sup>.

Οι επόμενες τρεις επιστολές (2,3,4) βρίσκονται λαθών ορθογραφίας, τονισμού και σύνταξης, σε σημείο που να δυσκολεύουν τον αναγνώστη στην κατανόηση του περιεχομένου τους και των μηνυμάτων του συντάκτη τους. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί να σκεφθούμε, πως αν και οι εν λόγω τρεις επιστολές υπογράφονται από τον Χατζηγιαξή, θα πρέπει, όμως, να γράφτηκαν από κάποιον ολιγομαθή γραμματικό της κοινότητας.

Κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ορισμένα προσωπογραφικά στοιχεία σχετικά με τον Χατζηγιαξή, τα οποία προκύπτουν από τη συγκριτική και συμπληρωματική παραθεση των δεδομένων που προέρχονται από τις εδώ εκδιδόμενες επιστολές σε σχέση μ' αυτά των μελετών του Α. Βακαλόπουλου<sup>11</sup> και Κ. Χιόνη<sup>12</sup>.

Ο Χατζηγιαξής, που υπογράφει τις μελετώμενες επιστολές (1-4) κατά το χρονι-

7. Βλ. Α.Ι.Μ.Β. (Αρχείον Ιεράς Μονής Βατοπεδίου), Κ.Α. (Κώδιξ Αλληλογραφίας) Ζ', φφ. 22, 35, 143, 201 και Κ.Κ.Α.Ι.Μ.Μ.Β. (Κατάλογος Κωδίκων της Αλληλογραφίας της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου), σσ. 24, 25, 26, 35.

8. Πρόκειται για αταξινόμητο έγγραφο που εντοπίσαμε τυχαία και για το οποίο θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια της μελέτης μας.

9. Βλ., Κ. Χιόνη, «Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», Θασιακά τ.7, Πρακτικά Α' Συμποσίου Θασιακών μελετών: Η Θάσος διά μέσου των αιώνων: Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός, Καρβάλα 1992, σ. 427-462.

10. Βλ., Γ. Αυγουστίδη, «Ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1846-1903», Θασιακά 4 (1987), σσ. 131-138, ιδίως σ. 132.

11. Βλ., Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θάσου 1453-1912, έκδ. Ε.Μ.Σ., Μ.Β. αρ. 64, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 79, 80, 90, 95, 96, 98, 99, 133, 134, 137.

12. Βλ., Κ. Χιόνη, «Βιογραφίες νεότερων ανδρών της Θάσου», Θασιακά 3 (1986), σσ. 98-115, ιδίως σσ. 105-109.

κό διάστημα 1811-1816, χωρίς να αναφέρεται άλλο όνομα ή ιδιότητά του, ήταν γόνος της αρχοντικής οικογένειας της Παναγίας, από την οποία κατήγετο και ο θετός γιος του Χατζηγιώργη Μεταξά, Δημήτριος Χατζηγιαξής ή Δημητρούδης<sup>13</sup>.

Δεν θα μπορούσαμε όμως να ταυτίσουμε το συντάκτη των επιστολών μας με το πρόσωπο του τελευταίου, καθώς ο Δημήτριος Χατζηγιαξής ή Δημητρούδης γεννήθηκε στην Παναγία γύρω στα 1800<sup>14</sup>. Άρα, κατά το χρονικό διάστημα (1811-1816), εντός του οποίου συντάχθηκαν οι επιστολές, ο Δημητρούδης διήγηνε μόλις τη δεύτερη δεκαετία της ζωής του. Αυτή η διαπίστωση των χρονολογικών δεδομένων του βίου του μας αποτρέπει από το να αποδώσουμε σ' αυτόν, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, την κατοχή κάποιας διοικητικής θέσης ή ιδιότητος, υπό τις οποίες θα μπορούσε να υπογράψει τις επιστολές εξ ονόματος όλων των κατοίκων της Παναγίας.

Επιπλέον γνωρίζουμε ότι ο Δημήτριος Χατζηγιαξής υιοθετήθηκε στα 1815 από τον Χατζηγιώργη Μεταξά στο Θεολόγο, ενόσω βρισκόταν ακόμη σε πολύ μικρή ηλικία<sup>15</sup>. Ακολούθησε το θετό του πατέρα στην Τήνο το Δεκέμβριο του 1821, μετά την αποτυχία της επανάστασης στη Θάσο<sup>16</sup>. Επέστρεψε στο Θεολόγο, όπου και εγκαταστάθηκε μετά το 1825, χρονιά κατά την οποία πέθανε ο Χατζηγιώργης Μεταξάς<sup>17</sup>. Στο Θεολόγο ο Δημήτριος Χατζηγιαξής έμελλε να διετελέσει προεστώς για χρόνια, πεθαίνοντας στα 1882<sup>18</sup>.

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο ότι κατά πάσα πιθανότητα προεστώς της Παναγίας που υπογράφει τις επιστολές μας με το όνομα Χατζηγιαξής, θα πρέπει να ήταν πρόγονος του γνωστού μας από τη συμμετοχή του στην εξέγερση της Θάσου στα 1821 ομωνύμου απογόνου του.

Δεν αποκλείεται μάλιστα ο πρόγονος Χατζηγιαξής να ταυτίζεται με το πρόσωπο, που το αναφέρουν οι επιστολές ως «δημήτριον του ποτέ χατζή», το οποίο συνόδευνε τα αποστελλόμενα γρόσια ως ευχαριστία της Κοινότητας προς τη Μονή για την αποστολή της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου στο χωριό.

Αν η παραπάνω διαπίστωσή μας ενισχυθεί και από τη μελλοντική έρευνα, τότε θα πληθυνθούν οι πιθανότητές μας να ταυτίσουμε το συντάκτη των υπό έκδοση επιστολών μας με τον εξ αίματος παππού από την Παναγία του Δημητρίου Χατζηγιαξή, προεστού του Θεολόγου<sup>19</sup>, μια και το κοινό τους όνομα Δημήτριος ήδη συναινεί

13. Βλ., ό.π., σ. 105.

14. Βλ., ό.π.

15. Βλ., ό.π., σ. 103.

16. Βλ., ό.π. και A. Βακαλόπουλου, Ιστορία της Θάσου, ό.π., σ. 95.

17. Βλ., K. Χιόνη, «Βιογραφίες...», ό.π., σ. 104.

18. Βλ., ό.π., σσ. 105, 106.

19. Τα αξιώματα των προέδρων και δημογερόντων, αν και δεν ήταν κληρονομικά, τα ελάμβαναν πάντα πρόσωπα προερχόμενα από μεγάλες αρχοντικές οικογένειες Θασίων, οι οποίες έτειναν, με το χρόνο, να τα έχουν κληρονομικά και ισόβια. Βλ. A. Βακαλόπουλου, Ιστορία της Θάσου, σ. 94.

στην επιχειρηθείσα προσωπογραφική ανίχνευση.

Πάντως ο προεστώς της Παναγίας Χατζηγιαξής φαίνεται να τρέφει μεγάλο σεβασμό απέναντι στους Βατοπεδινούς και ιδίως στα κύρια σεβάσματα της Μονής, τη Ζώνη της Παναγίας και την εφέστιο εικόνα της Βηματάρισσας. Τα ευλαβικά του αισθήματα εκφράζει εξ ονόματος όλων των Χριστιανών του πληθυσμιακά αμιγώς ορθόδοξον χωριού της Παναγίας.

Αν εξαιρέσουμε τις γραμματικές γνώσεις του Χατζηγιαξή, οι οποίες εγγίζουν το επίπεδο στοιχειώδους, για την εποχή, παιδείας σε ικανοποιητικό βαθμό, η μορφωτική στάθμη του συντάκτη των άλλων τριών επιστολών διαφαίνεται χαμηλή, αν και, κατά πάσα πιθανότητα, ο εν λόγω επιστολογράφος εκτελούσε χρέη γραμματικού της Κοινότητας.

Ο Χατζηγιαξής θα πρέπει να έμαθε γράμματα στο Άγιον Όρος, μια που στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, περίοδο της νεότητός του, δεν μαρτυρείται η ύπαρξη οργανωμένων σχολείων στο νησί, ή κάποια κίνηση που να υποδηλώνει ανάλογη προσπάθεια<sup>20</sup>. Ωστόσο οι ελάχιστες γνώσεις του γραμματικού μας οδηγούν στο να υποπτευθούμε την ύπαρξη κάποιων ιδιωτικών, αμέθοδων προσπαθειών μετάδοσης στοιχειωδεστάτων γνώσεων, χωρίς βέβαια θεαματικό αποτέλεσμα.

Δεν θα ήταν άσχετη η σκέψη πως η ευπορία, η κοινωνική στάθμη της οικογένειας του Χατζηγιαξή, καθώς και ο σύνδεσμός της με τους λόγιους Βατοπεδινούς πρέπει να τον οδήγησε στο να μαθητεύσει κοντά τους. Αν και η Αθωνιάδα κοντά στο Βατοπέδι, μετά την αποχώρηση του Ευγενίου Βούλγαρη, διατηρούσε μόνο «ξώπυρά τινα τῆς προηγηθέσης ἐκείνης πυρσολαμπίας» και είχε μετατραπεί με το χρόνο σε κατάλυμα «ταῖς γλαυξὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ὀρνέοις»<sup>21</sup>: εντούτοις δεν έπαψε να υπάρχει το υποκατάστατό της σε σύναξη μαθητών στις Καρνές. Την επίβλεψη κι αυτού του σχολείου είχε το Βατοπέδι, το οποίο υπήρξε λίκνο των γραμμάτων και κέντρο λογιοσύνης κατά το 18ο και 19ο αιώνα και για όλο το διάστημα της ύστερης Τουρκοκρατίας<sup>22</sup>.

20. Βλ., Γ. Ανγουστίδη, «Ανέκδοτα έγγραφα...», ό.π., σ. 132 και Κ. Χιόνη, «Η Παιδεία στη Θάσο...», ό.π., σσ. 428 κ.εξ.

21. Βλ., Α. Αγγέλου, Των Φώτων. Όψεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1988, σσ. 199, 130, σημ. 154 και Δ. Στρατή, Βαθολομαίος Κουτλουμουσιανός (1772-1851). Βιογραφία-Εργογραφία, πολυγ. διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 80.

22. Βλ., Σ. Οικονόμου, Βίος Γρηγορίου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου, Αθήνησι αωξ', σ. 21, σημ. (β): «Τὸν ὑπὲρ τῆς παδείας ζῆλον τῶν σεβασμωτάτων Βατοπεδινῶν ἀξιοπρεπῶς ἐπήνεστεν δὲ ἀοἰδὺς Ἀδαμάντιος Κοραῆς (βλ. Πλουτάρχου, Βίοι παράλληλοι, τόμ. α΄, σ. λστ). Μαρτυροῦσι δὲ τὸ φιλομαθές τῶν Βατοπεδινῶν καὶ φιλόκαλον πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ αἱ δύο ἐν τῇ αὐτῶν μονῇ πλουσιώταται βιβλιοθήκαι, ὃν ἡ μὲν κείται ἐπὶ τοῦ νάρθηκος τοῦ ναοῦ, ἡ δὲ ἐν τῷ σκευοφυλακείῳ (Βλ. I. Κομινηνού, Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Αθωνος, Ενετίστη 1857, σ. 30) και π. Κιτρομηλίδη, «Η Μονή Βατοπεδίου και η παιδεία του Γένους. Η συνεισφορά της Αθωνιάδας», στο συλ. έργο Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, τόμ. Α΄, Αγιον Όρος, σσ. 89-96.

Δεν μπορούμε βέβαια με ακρίβεια να διαπιστώσουμε τη μαθησιακή προσπάθεια ή τη φοίτηση του Χατζηγιαξή σε κάποιο από τα πλησιόχωρα στη Θάσο μοναστηριακά κέντρα παιδείας του Άθω από μία και μόνο επιστολή του (1). Διαβλέπουμε όμως μέσα απ' αυτή και το ύφος της, το σεβασμό του μαθητή προς τους δασκάλους, με την εναλλαγή στις αντίστοιχες εκφράσεις που δηλώνουν νιέκή «προσκύνησιν» κατά το «προσήκον» προς την πνευματική πατρότητα των Βατοπεδινών.

Ήδη από το υστερόγραφο της επιστολής του Χατζηγιαξή υποδηλώνεται το σκότος της απαιδευσίας που ταλάνιζε το νησί. Υποφέρουν η ανάγκη της μάθησης μέσα από τη στέρηση και την έντονη έλλειψη «διδασκάλων πνευματικῶν». Οι κάτοικοι της Παναγίας καταγράφουν ως «μεγάλην χρείαν» την ανάγκη ανύψωσης του πνευματικού τους επιπέδου.

Αργότερα βέβαια η βίωση της προαναφερόμενης έντονης ανάγκης για μάθηση θα αθήσει τους Θασίους στο να προσπαθήσουν, ώστε να τελεσφορήσουν οι ανάλογες ενέργειές τους. Φαίνεται λοιπόν μόλις προ του 1815 να λειτούργησαν στη Θάσο κάποια σχολεία, όπου, κατά την παρατήρηση του Κ. Χιόνη, θα πρέπει να είχε φοιτήσει και ο εγγονός Δημήτριος Χατζηγιαξής<sup>23</sup>. Κατ' αυτή την περίπτωση βέβαια δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε τις πιθανότητες η εκπαίδευσή του να είχε αθωνική προέλευση ή επίδραση, μια που τα χρόνια της νεότητός του (αρχές 19ου αιώνα) συμπίπτουν με την περίοδο σύστασης του βατοπεδινού μετοχίου στο Λιμένα (1807 τα πρώτα έγγραφα) και την παρουσία των κατά πλειονότητα λογίων Βατοπεδινών μοναχών στη Θάσο και ιδίως στα χωριά Παναγία, Ραχώνι, Θεολόγο<sup>24</sup>.

Κύριο θέμα των μελετώμενων επιστολών παραμένει η διαπραγμάτευση της αποστολής της Αγίας Ζώνης από το Βατοπέδι στην Παναγία, προκειμένου να απαλλαχθεί από την «φαρμακερήν ἀσθένειαν καί ὁργήν τῆς πανώλης», που πρέπει να ταλάνιζε τους κατοίκους του κατά τη χρονική περίοδο που γράφτηκαν τα επιστολικά κείμενα (2, 3, 4) και από τα οποία φαίνεται ότι απαλλάχθηκαν στα 1815.

Οι κάτοικοι της Παναγίας απέστειλαν προς το «ίερόν μοναστήριον» 10.350 γρόσια, ως ευχαριστία για την απαλλαγή τους από την επάρσατη νόσο (4). Η ενέργεια αυτή πέρα από το ότι μαρτυρεί για τον ευγνώμονα και ευλαβή χαρακτήρα των νησιωτών, εντάσσεται στο εθιμικό πλαίσιο των ορθοδόξων κοινοτήτων και πολισμάτων της καθ' ημάς Ανατολής, κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, όταν οι κάτοικοι τους επλήγτηκαν από ανάλογες επιδημικές νόσους, οι οποίες εξελαμβάνοντο ως θεοσημείες<sup>25</sup>.

23. Βλ., Κ. Χιόνη, «Η παιδεία στη Θάσο...», ο.π., σ. 428.

24. Βλ., Δ. Στρατή, Το νησί της Θάσου, ο.π., σ. 74 κ.εξ.

25. Βλ., Μ. Πατραμάνη, «Λιμοί και λοιμοί στα Κύθηρα. Η στάση των βενετικών αρχών και του πληθυσμού (16ος-18ος αι.), στο συλ. τόμο Ανθη Χαρίτων, έκδ. Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. (αρ. 18), 'Ενετίησιν ἔτει ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, αὐλαγθ', σσ. 569-619.

Ο Χατζηγιαξής εκφράζοντας τη βαθιά του θεοσέβεια, μέσα από την αυτόγραφη επιστολή του, κάνει λόγο και για τη συνήθεια απόδοσης «εἰθισμένης ἐλεημοσύνης» της Κοινότητας στο τόσο οικείο «μοναστήριον μας». Το γεγονός αυτό καθώς και εκείνο της αποστολής των προαναφερομένων ευάριθμων γροσίων μαρτυρεί για την οικονομική ευρωστία της Παναγίας. Η κοινότητα του χωριού φαίνεται να είχε έντονη και δυναμική οικονομική ανέλιξη, αφού ο Χατζηγιαξής συνεχίζοντας την επιστολή του εξέφραζε στους Βατοπεδινούς την επιθυμία των κατοίκων να αυξήσουν την οικονομική βοήθεια προς τη Μονή<sup>26</sup>.

Ο ίδιος επίσης αναφέρεται στη συνήθεια της φιλοξενίας «ταξιδιωτῶν ἀγιορειτῶν» από τους νησιώτες<sup>27</sup>, καθώς και στην ευεργετική για το πρόσωπό του προνοΐα του αταύτιστου από τις πηγές παπα-Ανδρέα, σχετικά με τον οποίο φαίνεται να δυσανασχετούσαν οι Βατοπεδινοί.

Ο προαναφερόμενος παπα-Ανδρέας βοήθησε τον Χατζηγιαξή με παρηγορίες και παραινέσεις προκειμένου να ξεπεράσει τη θλίψη του από το θάνατο του «ἡγαπημένου του τέκνου». Στην επιστολή του ο Χατζηγιαξής κάνει λακωνική αναφορά στο αλγεινό, για τον ίδιο, γεγονός, για ευνόητους λόγους, στερώντας μας πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπο του παιδιού του και το συμβάν της τελευτής του. Δεν θα ήταν άστοχο να εικάσουμε, ότι πιθανόν ο θάνατος του παιδιού να προήλθε από την επιδημία της πανώλης που είχε εξαπλωθεί σ' όλη σχεδόν τη Βαλκανική κατ' εκείνη την περίοδο<sup>28</sup>.

Στις προαναφερόμενες τέσσερις επιστολές του αρχείου του Βατοπεδίου έρχεται να προστεθεί και ένα αταξινόμητο έγγραφο (5), το οποίο εντοπίσαμε τυχαία μέσα σε διαλελυμένη κυβοτιόσχημη λειψανοθήκη, εναποκείμενη σε αποθηκευτικό χώρο της Μονής<sup>29</sup>. Πρόκειται για ένα σύντομο ιστορικό σημείωμα, το οποίο όμως μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για κάποιον, αγνοούμενο μέχρι σήμερα από τις πηγές και την έρευνα, γιο του Χατζηγιαξή, με το όνομα Κυαξάρη, καθώς και για τον ίδιο τον προεστό του Θεολόγου Χατζηγιαξή ή Δημητρούδη.

Η πορεία των σχέσεων του Αγίου Όρους με τη Θάσο συνεχίσθηκε να διαγράφε-

26. Βλ., Γ. Καβάζη, Μ. Παπαλαζάρου, Δ. Ελληνα, «Η εκκλησία της Παναγίας της Θάσου», Θασιακά τ. 9, Πρακτικά Β΄ Συμποσίου Θασιακών μελετών: Η Θάσος διά μέσου των αιώνων: Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός, Καβάλα 1996, σσ. 189-202, ιδίως σσ. 200-202 και Ν. Ρουδομέτωφ, «Οι μπακίρες της Θάσου», Θασιακά 2 (1985), σσ. 76-81.

27. Βλ., Δ. Στρατή, Το νησί της Θάσου, ό.π., σσ. 115 κ.εξ.

28. Βλ., Κ. Κωστή, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου (14ος-19ος αι.), Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 1995, σσ. 6 κ.εξ.

29. Ευχαριστούμε και απ' αυτή τη θέση τον Καθηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, καθώς και τον αρχειοφύλακα της Μονής, μοναχό Ιωσήφ, παλαιό φίλο και συμφοιτητή, για την εμπιστοσύνη, τις εξυπηρετήσεις και το αμέριστο ενδιαφέρον τους προκειμένου να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας στο Αρχείο της Μονής.

ται έντονα και κατά τα επόμενα χρόνια. Η Μονή Βατοπεδίου στα μέσα του 19ου αιώνα συνδράμει οικονομικά το έργο της αποπεράτωσης της Εκκλησίας της Παναγίας<sup>30</sup>, ενώ κατά την ίδια περίοδο αποκτά κτήματα και μετόχι στο Θεολόγο<sup>31</sup>.

Δεν αποκλείεται από μια μετάβαση Βατοπεδινών στη Θάσο με λείφανα, προς αγιασμό των κατοίκων, ανάλογης μ' αυτή της μεταφοράς της Αγίας Ζώνης στην Παναγία, να προέρχονται και οι πληροφορίες που μας διασώζει ο άγνωστος συντάκτης του εν λόγω ιστορικού σημειώματος. Σύμφωνα με μία τέτοια εκδοχή εξηγείται και η εύρεση του σημειώματος μέσα στη λειψανοθήκη<sup>32</sup>.

Πιθανότητες επίσης υπάρχουν στο να προέρχονται οι πληροφορίες του σημειώματος από μεταβάσεις Βατοπεδινών στη Σύρο, την Αθήνα ή την Κωνσταντινούπολη, όπου μετέβη ο Κυαξάρης, γιος του Δημητρίου Χατζηγιαξή, που ήταν θετός γιος του Χατζηγιώργη Μεταξά. Οι σημειούμενες από τους Βατοπεδινούς πληροφορίες θα πρέπει να εκληφθούν ως αξιομνημόνευτες από τους ίδιους, αφού φαίνεται να σχετίζονται με όλες τις οικογένειες των προυχόντων και αργότερα των εκπροσώπων των Μουχταροδημογεροντιών της Θάσου.

Το εν λόγω σημείωμα συντάχθηκε στην Αθήνα, όπως αφίνεται να διαφανεί από το κείμενό του. Η Θάσος ως «πατρίδα» του Δημητρίου Χατζηγιαξή τοποθετείται γεωγραφικά από το συντάκτη του «επάνω», ενώ στο τέλος του σημειώματος αναφέρεται ότι ο Κυαξάρης «διδάσκεται ἡδη δύο ἔτη εἰς τὸ εδῶ εἰς Ἀθήνας ἀλληλοδιδακτικόν».

Η δράση του Δημητρίου Χατζηγιαξή σχετικά «μὲ τὸν ἰερὸν ἀγῶνα», κατά την αναφορά του σημειώματος, μας είναι γνωστή<sup>33</sup>. Το πρόσωπο του γιου του Κυαξάρη μας είναι παντελώς άγνωστο, εκτός αν πρόκειται για υποκοριστικό ή παραπλανητικό για τους δυνάστες όνομα, ενός των τριών γιων του Χατζηγιαξή. Περισσότερες πιθανότητες για μία τέτοια εκδοχή έχει η περίπτωση του Αλεξάνδρου, ο οποίος σκοτώθηκε νέος σε κυνήγι και για τον οποίο δεν έχουμε καμία άλλη πληροφορία<sup>34</sup>.

Μια όμως και δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε την παραπάνω υπόθεσή μας περιοριζόμαστε στις πληροφορίες του σημειώματος σχετικά μ' αυτόν:

30. Βλ., Γ. Καβάζη, Μ. Παπαλαζάρου, Δ. Έλληνα, «Η εκκλησία της Παναγίας της Θάσου», δ.π., σ.192.

31. Βλ., Δ. Στρατή, Το νησί της Θάσου, δ.π., σ. 76.

32. Ενθυμήσεις σχετικά με κάπιον «Κυριακό Δημητρίου Θασίτη Θεολογίτη», όπως και για τον πρωτοσύγκελο του Μητροπολίτη Ανδριανουστόλεως Καλλίνικο Θάσιο, που κατήγετο «εκ κώμης Θεολόγου» απαντούμε στα σημειώματα των χειρογράφων της Μονής Βατοπεδίου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις σχέσεις και τις δοσοληπίες των κατοίκων του Θεολόγου με το Βατοπέδι. Βλ., Σ. Καδά, Τα σημειώματα των χειρογράφων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Άγιον Όρος 2000, σσ. 31, 191.

33. Βλ., Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία της Θάσου, δ.π., σσ. 80 κ.εξ. και Κ. Χιόνη, «Βιογραφίες...», δ.π., σσ. 103-106.

34. Βλ., Κ. Χιόνη, «Βιογραφίες...», δ.π., σσ. 106.

Ο Κυαξάρης γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1829. Έτυχε κάποιας στοιχειώδους παιδείας στη Θάσο –«ό Νέος ὃν προγυμνασμένος εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ὀλίγον»–, όπου σημειώνεται κάποια προσπάθεια σύστασης σχολείων, τουλάχιστον λίγο προ του 1815<sup>35</sup>. Καθώς ούμως η εκπαίδευση στο νησί ήταν ελλιπής, ο Κυαξάρης δεν συνέχισε την κατάρτισή του, κατά τη συνήθεια των περισσοτέρων δυναμένων, στον πλησιόχωρο της Θάσου Άθω<sup>36</sup>, αλλά ακολούθησε τον πατέρα του στα ταξίδια του προς τα νότια, στις απελευθερωμένες περιοχές του αρτισύστατου τότε νεοελληνικού κρατιδίου.

«Μετέβη εἰς Σύρον εἰς τὸν 1838», όπου φοίτησε για ένα χρόνο σε αλληλοδιδακτικό σχολείο και στη συνέχεια για δύο χρόνια σε αντίστοιχο σχολείο της Αθήνας, τα οποία είχαν συσταθεί κατ' έμπνευση και εντολή του Καποδίστρια<sup>37</sup>, προκειμένου να καλύψουν άμεσες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Είναι πιθανό ο Κυαξάρης να συνέχισε τη φοίτησή του για περισσότερο από τρία σχολικά έτη στη Σύρο και στην Αθήνα, καθώς μια τέτοια εντύπωση μας αφήνει το σημείωμα προς το τέλος του. Ο συντάκτης σημειώνει: «ὅπου διδάσκεται ἥδη δύο ἔτη εἰς τὸ ἐδῶ εἰς Ἀθήνας ἀλληλοδιδακτικόν».

Επιπλέον από το σημείωμα επισημαίνουμε άγνωστες μέχρι σήμερα πληροφορίες για τον προεστό του Θεολόγου Δημήτριο Χατζηγιαξή, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά υπ' όψin στα όσα βιογραφικά στοιχεία σχετικά μ' αυτόν υπάρχουν.

Ο Χατζηγιαξής, κατά το σημείωμα, «πρῶτος ὄλων» των προνοχόντων της Θάσου «συνεισφερεν καὶ περισσότερον ἄλλων, εἰς τὰς κατ' ἔτος γενομένας διὰ τὸ γένος συνεισφορὰς καὶ ἄλλα δσα ἡ πατρὶς διὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην κατέβαλε», μέχρι την εποχή που ανέλαβε ο Ι. Καποδίστριας τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου τότε νεοελληνικού κρατιδίου, από την πρωτεύουσα του οποίου βρισκόταν τόσο μακριά η Θάσος.

Φαίνεται ούμως ο Δημήτριος Χατζηγιαξής να είχε τη συνείδηση της αναπόσπαστης ενότητας του Ελληνισμού, τρέφοντας την ελπίδα για απελευθέρωση από τον

35. Βλ., Κ. Χιόνη, «Η παιδεία στη Θάσο...», ό.π., σ. 428, 435. Ο Δ. Χατζηγιαξής με επιστολή του της 15ης-7-1850 προς το θείο της γυναικός του Σωτήρος, Αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Σταματιάδη, τον καλούσε να μεταβεί από το Μόναχο στη Θάσο, προκειμένου να διδάξει σε σχολείο, που είχε ήδη συσταθεί στο νησί. Για τον Καλλίνικο Σταματιάδη βλ., Α. Βακαλόπουλος, «Αρχιμ. Καλλίνικος Σταματιάδης ο Θάσιος», Θασιακά 2 (1985), σσ. 7-16, ίδιως σ. 12, Κ. Χιόνη, «Βιογραφίες...», ό.π., σ. 105, Ν. Μιχαλόπουλος, «Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Σταματιάδης (1792-1877), ένας λόγιος κληρικός από τη Θάσο», Πρακτικά Α΄ τοπικού συμποσίου η Καβάλα και η περιοχή της, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 360-381 και Δ. Στρατή, Το νησί της Θάσου, ό.π., σσ. 163-171.

36. Βλ., Γ. Ανγούστιδη, «Ανέκδοτα έγγραφα...», ό.π., σ. 132.

37. Βλ., Ελ. Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία 1827-1832 Β'. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αιγαίνης, Αθήναι 1972.

τουρκικό ζυγό και ένωση της ιδιαίτερης πατρίδας του με την ελεύθερη Ελλάδα, εγχείρημα που πρωτοξεκίνησε στη Θάσο ο θετός του πατέρας Χατζηγιώργης Μεταξάς, χωρίς τελική επιτυχία.

Πληροφορούμαστε ότι κατά την εποχή της σύστασης του νεοελληνικού κρατιδίου –«καιρὸν τοῦ Καποδίστρου» (1829-1831)– ο Δ. Χατζηγιαξῆς με κίνδυνο της ζωής του, μαζί με κάποιους Ψαρανούς περνώντας απέναντι από τη Θάσο –«ἀντίπερα τῆς πατρίδος του»– προμήθευε με «έδώδιμα» προϊόντα «τὴν ἐλευθέραν πατρίδα· ὅπου ἦν παντελής ἔλλειψις τούτων».

Ως μέρη «ἀντίπερα» της Θάσου θα πρέπει βέβαια να εκλάβουμε την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και της Δυτικής Θράκης, της οποίας η εύφορη πεδιάδα ήταν παραγωγική σε εδώδιμα προϊόντα που έλειπαν από το νεοσύστατο κρατίδιο. Στη μικρή επικράτεια της απελευθερωμένης Ελλάδας δεν ήταν καν γνωστές πολλές καλλιέργειες, όπως της πατάτας, που μόλις γίνονταν γνωστές κατά την εποχή εκείνη, καθώς τις μετέφερε ο Καποδίστριας<sup>38</sup>. Οι ελεύθεροι πολίτες δεν είχαν καν προφτάσει να βρουν ευκαιρία από τις μάχες για να ασχοληθούν με τη γη, η οποία περιορίζόταν μόνο στην ορεινή Πελοπόννησο και στα άνυδρα νησιά του Αργοσαρωνικού<sup>39</sup>.

Ο Χατζηγιαξῆς συνδράμοντας κατά τον προαναφερόμενο τρόπο στην εδραιώση του νεοελληνικού κρατιδίου απέβλεπε μέχρι το «τέλος του» στα «δίκαια τῆς ἴδιας αὐτοῦ πατρίδος». Επιθυμούσε την απελευθέρωση της Θάσου και την ένωσή της με το ανεξάρτητο ελληνικό κρατίδιο.

Φαίνεται όμως ότι η αποτρόπαιη πράξη της δολοφονίας του Κυβερνήτη το 1831<sup>40</sup>, καθώς και ο «άωρος», κατά το σημείωμα, θάνατος του Χατζηγιαξῆς που επήλθε στην Κωνσταντινούπολη, ανέκοψαν και ματαίωσαν την επιθυμητή και από τους δύο άνδρες απελευθέρωση της Θάσου, η οποία έμελε να επέλθει πολύ αργότερα, στα 1912<sup>41</sup>.

## ΕΓΓΡΑΦΑ

### 1

*Τοῖς ἡμετέροις σεβασμίοις καὶ ἀγίοις ἐπιτρόποις καὶ λοιποῖς πατράσι τῆς καθ' ὑμῶν ἡμῶν μονῆς, οἱ ἐκ τοῦ χωρίου Παναγία ὅ τε Χατζῆ Αξῆς καὶ λοιποὶ ἄπαντες ἐνταῦθα εὑρισκόμενοι σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, τέκνα ὑμῶν πνευματικά· τὴν προσήκουσαν ἡμῶν προσκύνησιν ἀπονέμοντες ὑμῖν τὰς ἀγίας ὑμῶν χεῖρας*

38. Βλ., Ελ. Κούκκου, Ιωάννης Καποδίστριας ο άνθρωπος ο αγωνιστής, Αθήναι 1962, σ. 45.

39. Βλ., ο.π., σσ. 41 κ.εξ.

40. Βλ., ο.π., σσ. 61 κ.εξ.

41. Βλ., Α. Βακαλόπουλον, Ιστορία της Θάσου, ο.π.

ἀσπαζόμεθα, τὰς ἵεράς τε εὐχάς ἔξαιτονύμεθα.

Αὕτη καὶ εἴησαν ἡμῖν φυλακτήριαι ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ἐλατήριαι πάσης νόσου τε καὶ περιστάσεως, διὰ τὰς ἀμάρτιας ἡμῶν, ἐκ θεοῦ ἡμῖν ἐπερχομένοις. Τὸ παρόν μας πατέρες διὰ ἔτερον δὲν εἶναι εἰ μὴ πρῶτον τὸν μὲν νὰ ἐρωτήσωμεν περὶ τῆς ὑγείας σας καὶ εὐχόμεθα· ὡς καὶ διὰ τῶν εὐχῶν ὑμῶν, καὶ ἡμεῖς ὑγιαίνομεν, καὶ ἔπειτα νὰ σᾶς πληροφορήσωμεν διὰ κάποιας κακάς προλήψεις καὶ ὑπονοίας, ὡς ὑπό τινων ἐμάθομεν, ὅποῦ ἀπὸ φθόνου καὶ ἐνέδραν τοῦ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν ἀείποτε φθονοῦντος πονηροῦ, περὶ τοῦ ληφθέντος παπᾶ κύρῳ Ἀνδρέου, μ' ὅλον ὅποῦ δὲν τὸ πιστεύομεν, ἐπειδὴ ἡμεῖς, ὡς ἐδικόν σας σταλέντος τοῦ μοναστηρίου μας τὸ ἐδέχθημεν, νομίζοντες ὅτι μάλιστα θέλετε τὸ χαρεῖ, ὅποῦ ἐδῶ καὶ ὅχι μόνον ταξιδιῶται ἀγιορεῖται, ἀλλὰ σχεδὸν εἰπεῖν ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς, ἡ πανοσιότης σας ὅμως πρόπειτα νὰ ἡξεύρετε, ὅτι ὅχι ἐὰν ἔλθῃ ἐδῶ παπᾶ Ἀνδρέας, καὶ ἀπὸ ἔτερα μοναστήρια ταξιδιῶται, θέλομεν ἔκκρψει τὴν εἰθισμένην ἡμῶν ἐλεημοσύνην, ὅποῦ διὰ χάριν τῆς ἀγίας ζώνης ἀποδίδομεν εἰς τὸ μοναστήριόν μας, ἀλλὰ καὶ γυμνοὶ ἐὰν μείνωμεν, δὲν ἀθετοῦμεν, ὡς δι' αὐτῆς διασωζόμεθα ἐκ παντὸς κινδύνου καὶ εἰς κάθε ἀνάγκην ἡμῶν ἀκολουθήσῃ εἰς αὐτὴν καταφεύγομεν ὡς οἴδατε, τὸν δὲ παπᾶ κύρῳ Ἀνδρέαν ὡς ταξιδιώτην τὸν ἐδέχθημεν, καὶ μάρτυς διὰ Κύριος μὲ μεγάλην βίᾳν τὸν ἐκρατήσαμεν διὰ παρηγορίαν τῆς θλίψεως μας, καὶ μάλιστα ἐγὼ ὁ χατζῆς Ἀξῆς, μὲ τὸ νὰ ἀπόθανεν τὸ ἡγαπημένον τέκνον, καὶ ἀπὸ τὴν θλίψιν μου δὲν ἥξευρον τὶ νὰ κάμω, ἀλλὰ δόξα τῷ Θεῷ διὰ συμβουλῶν του καὶ παραινέσεων ἐπαρηγορήθην, ἀλλὰ καὶ οἱ λοιποὶ ἐνταῦθα πολλὰ ἐπαρηγορήθησαν ἀπαντόν, μέ δόλον ὅποῦ δὲν ἡθέλησεν ὁ εὐλογημένος νὰ ὑπάγῃ ἀλλοῦ, οὕτε εἰς χωρίον οὕτε εἰς οἴκον ἐκτὸς τοῦ ἐδικοῦ μου, πλὴν ὅτι ὑπόνοιαν κατ' αὐτοῦ καμία ἔως τοῦ νῦν, μὲ τὸ παρόν μας σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς πληροφοροῦμεν ἐκ τῶν νοῶν σας νὰ τὰς εὐγάλετε καὶ μὴν βάλετε τοιαύτας κακάς προλήψεις εἰς τὸν λογισμὸν σας, ὅτι θέλαμεν ἡμεῖς ποτὲ τὸ μοναστήριόν μας νὰ τὸ βοηθῶμεν κατὰ τὸ σύνηθες ὡς δυνάμεθα καὶ νὰ αὐξήσωμεν μόνον τὰς ἀγίας σας εὐχάς ἐκένητούμεν νὰ δέεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν τῆς κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου, ἐν τε ταῖς κοινaiς καὶ κατ' ἴδιαν ὑμῶν εὐχαῖς ὅπως δι' αὐτῶν διαφυλαχθῶμεν ἐκ τῶν βελῶν τοῦ πονηροῦ, μεσιτείᾳ τῆς κυρίας Θεοτόκου, ἀμήν.

1817 Φεβρουαρίου μῆνος

ὅλοι πρόσθυμοι τέκνα ἐν Κυρίῳ ὑμῶν διὰ της χατζῆς ἀξῆς καὶ λοιποὶ ἀπαντες χριστιανοὶ οἱ ἐκ τοῦ χωρίου Παναγίας

Πρὸς τούτοις καὶ διὰ ἄγιος Δεσπότης ἡμῶν τὸ ἐχάροντες ἔλθεν ἐδῶ διὰ παπᾶ Ἀνδρέας καὶ τὸν ἀντάμωσε καὶ τὸν ἐπαρακάνησεν νὰ συμβουλεύῃ καὶ νὰ νονθετῇ ἐδῶ τὸν χριστιανόν, ἐπειδὴ ἔχοντας μεγάλην χρείαν, μὲ τὸ νὰ ὑστεροῦνται διδασκάλων καὶ πνευματικῶν καὶ ταῦτα πρὸς εἰδήσιν ὑμῶν· ἔτι θέλει σᾶς πληροφορήσει καὶ διὰ κύρῳ Σωτήρης περισσότερον τὸν δόποντον ἔστειλα ἐκ μέρους μου.

Τῷ ἐλλογιμωτάτῳ Ἅγιῷ μοι γέροντι καὶ Διδασκάλῳ  
Σεβασμιωτάτῳ μοι κατὰ πνεῦμα πατρί, προσκυνητῶς.

## 2

*Τοὺς πανοσιωτάτους ἄγιοι προΐγονύμενι καὶ ἐπίτροποι τίς μονίς τού βατοπεδεί-  
ον προσκυνητώς.*

μέ τὴν δουλικήν μας προσκύνησιν θέλομεν την δειλοπιεῖσι ὅλοι ἡμίς ἢ ταπεινί<sup>1</sup>  
χριστιανί τοῦ χορίου τῆς πάναγίας ὅτι εἰς τὸ πάλλεον ὅπον εξιτούσαμεν τὴν κυ-  
ρίαν ἡμον θεοτόκον καὶ χαριτόμβριτον αγίαν ζόνιν, πάλε καὶ τόρα τὴν εξιτούμεν,  
επειδὴ καὶ ἡ αγία καὶ μεγάλι σαράκοστί ὅπου μάς ἥλλθεν μέ ἰγίαν θέλομεν καὶ ζι-  
τούμεν νά τὴν προσκυνίσωμεν μέ καλίν ἰγίαν καὶ προθύμιαν μας, καὶ νά μάς δια-  
φυλάτῃ ἡ χάρις τους από παντός κακού καὶ περίκαλούμεν προσκυνητός ὅστε αν-  
τού απόστελνομεν καὶ ἔναν ἐπίτροπον τον κύρο δεμάτρον τοῦ ποτε χάτζι θέλομεν  
μας ἵσωδενοι εἰς τό ἄγιον μας ζήτημα νά τὴν ἔξαποστίλετε μία ὅρα προτίτερα το  
σιντομότερον καὶ νά μήν μας αφίσετε παράπονι ἢ διά πολί μικρόν δόρον μας τό  
ἵξενρετε καλά ὅμως θέλομεν ευχαριστίσωμεν ὅσων θέλι ἡ χάρις της εικώς εἰς τὴν  
θεοτόκον καὶ χαριτόμβριτον ἄγιαν ζόνιν ἵνα σκεπάσι καὶ δειαφίλατει πάντας ἡμάς  
ἀπό παντός κακού. Ταύτα μεν καὶ ὑμεν ταπεινός ημῖν.

1815 μαρτίου 2

*X<sup>η</sup> γιαξής και ι λιπη χριστιανι τῆς παναγίας διατελοῦμεν*

## 3

*Χριστώς ἀνέστη*

*† Τοῖς πανοσιωτάτοις ἄγιοις προεστόταις καὶ επίτροποίς τῆς Ἱεράς καὶ βασί-  
λικής καὶ μεγίστης λαύρας τοῦ βατοπεδίου προσκυνητώς.*

Μετά τὴν δουλικήν μας προσκύνησιν θέλομεν την διλοπισι ὅλοι ἡμείς ἢ ταπι-  
νί χριστιανί τοῦ χορίου παναγίας, ὅτι μέ τό νά ἔπρόσκαλέσαμεν την κυρίαν ἡμόν  
θεωτόκον βιματαρίσις αγίαν ζόνιν εἰς το ταπινον καὶ πτοχικόν χορίων μας εἰς  
προσκύνησιν καὶ βοϊθια τον χριστιανόν καὶ δοξάζομεν τόν ἄγιον θεόν καὶ τὴν κυ-  
ρίαν εἴμόν θεῶτόκον, ὅτι μάς ελευθέροσεν ἄπο τὴν φάρμακερίν ασθένειαν καὶ  
ωργίν τῆς πανόλης τόρα δέ τὴν ἔξαποστέλνομεν εἰς τὸ Ἱερόν ἥμὸν μοναστήριον  
καὶ περίκαλουμεν πρόσκυνητός νά μήν μας βαρέθίτε εἰς το πτοχύκόν μας, παρά μι-  
κρόν ὅπού δέν εξαποστίλαμεν, ἐπειδή δέν ἡχαμεν τόν τρόπον αλλά δε ζητούμεν

ευχήν ευλογίαν καί σινχόρισιν καί θέλομεν εἴμεθα χρεδστε, ἀκόμα δέ καί διά τάς μεσούδες οπού ἔχε πωλ. ο ἄνθρωπός μας αὐτού δνά τά χύλια γρόσια, ἵδού αποστέλνομεν δεύτερον τάς μεσούδας επιχόρας καί λάβει τέλος από τόν ἄνθρωπον, οτι το γράφομεν ὅλι μας κινός, καί δόσετε τόν ἄνθρωπον το εδικόν του, καί δέν ἀπέστειλες οπού μας ἐγράφετε περικαλούμεν νά μήν γένετε παράπονι ὅτι δεν κάναμε τον τρόπον, ἐπειδή καί γνορίζετε τήν σινφοράν μας. Ταῦτα μεν καί εἴ κνοιά θεότοκος βιματαρίσις, αγίας ζόνην ἵνα σπέπη τονς αδελφούς λάβη σηνχόρεμα από παντός κακού, καί ἵ ευχῆ της η μετά πάντων ὑμον αμīn.

1815 απριλίου 28

*X<sup>η</sup> γιαξίς καὶ η ληπή χριστιανή την ἀγίαν σας δεξιάν κατασπάζομεν.*

#### 4

*Τούς πανοσιωτάτους αγίους επιτρόπους καί προεστότες τῆς αγίας καί μεγίστης μονῆς βατοπεδίου προσκινιτῶς*

δούλικήν μας προκίνισιν καί ἐρώτησιν τῆς περιποθήτουν αγάθής εἰγίας θέλομεν την δειλόποιεῖσι ἀπαντες ἡμείς οἱ ταποίνι τον χορίον παναγίας μικροί τε καί μεγάλοι ὅτι μετά εἶχωμεν πλέον τήν κιρίαν ἥμδην θεωτόκον καί χαριτόμβριτον τιμίαν ζόνην εἰς τό ταποινόν ἥμδην χορίον κατά τό σίνιθες μένον εἰς βοήθειαν καί χάριν τοῦ χορίον μας· τόρα δε οπού τήν εξαποστέλνομεν εἰς το εἰερόν ἥμον μοναστήριον λάβετε καὶ το παράμικρόν μαξούλη οποῦ στέλνομεν νά εἴνα ἐτημος καί επίτροπόν μας κύριο χατζῆ δεμιήτριον εἴγον ὅτι δια χῦλιες τρίακόσιες πεννήτα γ. 1350 παφίσαμεν συμπάθιον τῆς πανοσιότητός τους εὐχήν ευλογίαν καὶ σινχόρισιν πολικαιρίαν οπού ἀργόπόρέσαμεν επειδή ὅπως προεγράφαμεν τῆς εἶποθέσεδσ μας ἐδοξάζομεν τήν κνοιάν εῦμδην θεοτόκον καὶ τήν χαριτόμβριτον τιμίαν ζόνην ὅπου μας ελευθέροσεν ἀπόλονθε καὶ κοινολογούμεν να διαφυλάτη εἴ χάρις τον ευσεβόν χριστιανόν εῖμας τούς τάπεινούς από παντός κακού ἐν το νῦν καὶ ετι μαλον τιμᾶν καὶ εἰσύχως τοῦς πανόσιωτάτους ἵημι τέκνον ἔμόν ὑμῖν.

1816 Ιοννίου 16.

*Χατζιγιαξής προσκινιτός ἀπαντες εῖμείς οἱ ταποινοί χριστιανί τοῦ χορίον τίς παναγίας ταπεινός προσκυνοῦμεν καὶ τήν δεξιάν αὐτῶν κατασπαζόμεθα.*

*λάβετε δέ ἀπό τόν εἶδειον κυρι χατζή δημήτριον τά πεντακόσια γρόσια γ. 500 ἀπό τά χρεοστικά τόν ρουνχόν [...] ὅπισθεν [...] θέλομεν τά στίλει εἰς ολίγον κερόν.*

‘Ο Κυαξάρης νιός τοῦ χατζί Γιαξή θάσιος τήν πατρίδα ἐγεννήθη εἰς τούς 1829 φεβρουαρίου... ὁ Πατήρ αὐτοῦ ὑπῆρξε εἰς ἐκ τῶν ὅσων ἐπάνω εἰς τήν ἴδιαν αὐτοῦ πατρίδα ἥρχισεν τὸν Ἱερόν ἀγῶνα· αὐτός τὸν ἐπροστάτευσεν ὅσον καιρόν διήρκησεν ἐκεῖ μετά καὶ ἄλλων τινῶν ἐκ τῶν προνοχότων πρῶτος ὅλων συνεισέφερεν καὶ περισσότερον ἄλλων εἰς τάς κατ’ ἔτος γενομένας διά τό γένος συννεισφοράς καὶ ἄλλα ὅσα ἡ πατρίς διά τήν ὑπόθεσιν ταύτην κατέβαλλεν ἔως τόν καιρόν τοῦ Κυβερνήτου· εἰς δέ τόν καιρόν τοῦ Κυβερνήτου διακινδύνευσε τήν ζωήν αὐτοῦ ἀπελθών ἀντίπερα τῆς πατρίδος τον μέ τινάς τῶν Ψαριανῶν Ἑλλήνων πολλάς ἡμέρας καὶ ἐφόρτωνεν ἐδόδημα διά νὰ μετακομισθοῦν εἰς τήν ἐλευθέρα πατρίδα· ὅποῦ ἦν παντελῆς ἔλλειψις τούτων· καὶ ἐπί τέλονς [...] τά δίκαια τῆς ἴδιας αὐτοῦ πατρίδος ἀπέθανεν εἰς Κωνσταντινούπολιν μέ θάνατον ἀωρον, ὁ Νέος ὃν προγυμνασμένος εἰς τή πατρίδα αὐτοῦ ὀλίγον μετέβη εἰς Σύρον εἰς τούς 1838, ὅπου ἥρχισεν καὶ ἐκεῖ ἀλληλοδιδακτικόν σχολεῖον· ἔπειτα μετά ἐν ἔτος μετέβη πάλιν ἐκεῖθεν, ὅπου διδάσκεται ἥδη δύο ἔτη εἰς τό ἐδῶ εἰς ἀλληλοδιδακτικόν.