

εποχής που συνέβησαν από την οποία διαπέρασε η σημαντικότερη από την πολιτική και οικονομική ιστορία της χώρας. Στην οποία απέδειχτη η σημασία της εθνικής απότομης αύξησης, της πολιτικής ανάπτυξης, της επενδύσεων στην βιομηχανία, της ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής, της μετατροπής της Ελλάδας σε έναν παγκόσμιο εμπορικό κέντρο, της ανάπτυξης της πολιτιστικής, γλωσσικής, πολιτικής, ακαδημαϊκής και αρχιτεκτονικής μετασχέσεων, της δημιουργίας της νεοελληνικής πολιτιστικής και πολιτικής από την οποία διαπέρασε η σημαντικότερη από την πολιτική και οικονομική ιστορία της χώρας. Το σημερινό έγγραφο επιβεβαιώνει την σημασία της εποχής αυτής για την ανάπτυξη της χώρας, την επενδύση στην βιομηχανία, την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την μετατροπή της Ελλάδας σε έναν παγκόσμιο εμπορικό κέντρο, την ανάπτυξη της πολιτιστικής, γλωσσικής, πολιτικής, ακαδημαϊκής και αρχιτεκτονικής μετασχέσεων, την δημιουργία της νεοελληνικής πολιτιστικής και πολιτικής από την οποία διαπέρασε η σημαντικότερη από την πολιτική και οικονομική ιστορία της χώρας.

### Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος

Η τουρκοαιγυπτιακή συγκυριαρχία στη Θάσο έληξε τον Απρίλιο του 1902 με την επάνοδο του νησιού στην απόλυτη εξουσία των Τούρκων. Η κατάληψη της Θάσου από τους Τούρκους έγινε βέβαια ύστερα από πρόσκληση των κατοίκων, επειδή ήλπιζαν οι Θάσιοι ότι θ' ανακτούσαν όλα τα παλιά προνόμια τους, που είχαν καταργηθεί από την αιγυπτιακή διοίκηση. Στις 25 Απριλίου 1902 διαβάστηκε στο Λιμένα το φιρμάνι του σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίτ που αναγνώριζε τα παλιά προνόμια του νησιού, υποσχόταν το διορισμό καίμακάμη και σύσταση Ειρηνοδικείου σε κάθε χωριό με ένα ή δύο υπαλλήλους για να δικάζουν μικρές υποθέσεις<sup>1</sup>. Οι υποσχέσεις, όμως, αυτές δεν υλοποιήθηκαν, αφού ούτε η Γενική Συνέλευση έκτοτε συγκλήθηκε ούτε τα Ειρηνοδικεία συστήθηκαν σε χωριά της Θάσου. Αντί της Γενικής Συνέλευσης συστήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσιζε με το μοντεσαρίφη για όλα τα θέματα που απασχολούσαν τη διοίκηση. Η εκλογή των παρέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Πρωτοδικείου Θάσου, γινόταν από τους δημογέροντες, ιερείς και προκρίτους κάθε χωριού. Η θητεία του ήταν ενιαύσια.

Μετά το 1902 σημειώνονται κάποιες αλλαγές που βελτιώνουν αισθητά τα πράγματα που είχαν φθάσει σ' απελπιστική κατάσταση κατά τους τελευταίους χρόνους της συγκυριαρχίας Τούρκων και Αιγυπτίων στη Θάσο. Παρά την αισθητή βελτίωση που παρατηρείται οι Θάσιοι δεν ξεχνούν τα παλιά προνόμια τους που επιδιώκουν να τα επανακτήσουν. Μ' αλλεπάλληλες αναφορές τους καταφεύγουν στην Υψηλή Πύλη και ζητούν την επαναφορά των προνομίων τους. Το Σεπτέμβριο του 1910 το Συμβούλιο του Κράτους ασχολείται

1. Βλ. *Κωνσταντίνον Χιόνη*, Η αλληλογραφία του Γιαζή Χ' Σταμάτη (1902-1911), περ. «Θασιακά», τ. 4 (1987), σ. 187-188.

με το θέμα και από το διατακτικό της σχετικής απόφασης πληροφορούμαστε τα παρακάτω: «Ως καταφαίνεται εκ των ανωτέρω λεπτομερειών το προκείμενον ζήτημα συνίσταται εις τα εξής: α) να καθορισθή το είδος της κυριότητος και βακονφικότητος των ειρημένων γαιών κατά τον ανά χείρας τίτλον ιδιοκτησίας (μονλκναμέ) και αφιερωτήριον (βακφιέ). β) να εξετασθή η ασυνδοσία, την διατείνονται οι κάτοικοι της νήσου, αναλόγως της ενεστώσης θέσεώς των, θα υπαχθώσιν ή ον εις τους φόρους και δασμούς τους ννν εν ισχύι καθ' όλον το νησί, ως και εις τους εν τω μέλλοντι εφαρμοσθησομένους».

Οι κάτοικοι της Θάσου επικαλούμενοι τον τίτλο ιδιοκτησίας και το αφιερωτήριο που είχαν επισυνάψει στη δικογραφία ζητούσαν την απαλλαγή τους από κυβερνητικούς φόρους και δασμούς. Το Συμβούλιο του Κράτους, αφού θεώρησε έγκυρο και τον επισυναπτόμενο τίτλο ιδιοκτησίας και το αφιερωτήριο, αποφαίνεται ότι ο αναφερόμενος τίτλος ιδιοκτησίας δεν μπορούσε να χρησιμεύσει και ως απόδειξη ασυνδοσίας των κατοίκων, γιατί το αίτημα της απαλλαγής από κυβερνητικούς φόρους και δασμούς δεν μπορούσε να στηριχθεί στους αναφερόμενους τίτλους ιδιοκτησίας και αφιερωτηρίου. Για να αιτιολογήσει μάλιστα την απόφασή του αυτή το Συμβούλιο του Κράτους αναφέρει: «Επειδή δε δεν υπάρχουν ούτε έγγραφα ούτε σημειώσεις δυνάμεναι να χρησιμεύσωσιν ως απόδειξης της ασυνδοσίας της ρηθείσης νήσουν από φόρους και δασμούς τον δημοσίον· επειδή οι φόροι και δασμοί, ων απαιτείται σήμερον η πληρωμή, είναι φόροι και δασμοί, οίτινες υφίσταντο ήδη κατά την εποχήν της εκχωρήσεως της νήσουν, είναι δε ξένοι και άσχετοι προς τους φόρους και δασμούς τους αφεθέντας διά τον τίτλον ιδιοκτησίας και δη και τους κατόπιν και μεταγενεστέρως δημιουργηθέντας, έπειται κατά φυσικόν λόγον ότι είναι ανάγκη, δύος οι ρηθέντες φόροι και δασμοί γενικευθώσι και επί των κατοίκων της ρηθείσης νήσουν εξ ίσον και εξ αναλόγου προς το σύστημα το εφαρμοζόμενον και επί των λοιπών υπηκόων τον οθωμανικού νησίουν».

Και ενώ η θέση του Συμβούλιον του Κράτους είναι να γενικευθεί το εφαρμοζόμενο σύστημα των φόρων και των δασμών και στους κατοίκους του νησιού, η επόμενη παράγραφος του διατακτικού της απόφασης έρχεται να δώσει κάποια ελπίδα στους Θασίους, αφού αναφέρει ότι θα ήταν καλύτερα «να καθορισθή πρώτον εντός των άνω εκτεθέντων ορίων, ήτοι δικαστικώς, το ποιόν της εκχωρήσεως και το είδος της αφιερώσεως, και τούτων καθορισθέντων τότε μόνον και αναλόγως να καθορισθή το ζήτημα της εις το βακούφιον αφεθείσης περιουσίας, ως και το ζήτημα της γενικεύσεως και εφαρμογής των ήδη υφισταμένων φόρων και δασμών»<sup>2</sup>.

2. Bλ. A. E. Bakalopoulos, Thasos, son histoire, son administration de 1953 à 1912, Paris 1953, αριθ. εγ. 167, σ. 186-188.

Με το διατακτικό της απόφασης του Συμβουλίου του Κράτους, που δημοσίευσα στο παράρτημα της γαλλικής έκδοσης της ιστορίας της Θάσου, έχει σχέση το παρόν έγγραφο, που βρέθηκε στο αρχείο του ιατρού Αυγούστη Αναστασιάδη. Φωτοτυπία του εγγράφου αυτού έθεσε στη διάθεσή μου ο παλιός αγαπητός φοιτητής μου και σημερινός γυμνασιάρχης κ. Κωνσταντίνος Χιόνης. Το αρχείο βρίσκεται σήμερα στην κατοχή του κ. Αυγούστου Αναστασιάδη, εγγονού του ιατρού Αυγούστη Αναστασιάδη. Το έγγραφο είναι κομμένο στα δύο, στη μέση, και έχει διαστάσεις  $0,557 \times 0,447$ . Είναι γραμμένο στην τουρκική γλώσσα, αλλά ακολουθεί στη συνέχεια και η ελληνική μετάφρασή του. Απευθύνεται προς τους Θασίους και υπογράφεται από τον Τούρκο και μακάμη της Θάσου Ιχσήν.

Από το περιεχόμενο του εγγράφου πληροφορούμαστε ότι οι Θάσιοι αρνούνταν να πληρώσουν το φόρο του δρόμου και το τεμετού, που είχαν προστεθεί και στο νησί, με την αιτιολογία ότι «τυγχάνουσι βακονφικοί». Για ν' αποφύγουν μάλιστα την πληρωμή εξέλεξαν αντιπροσώπους, που τους έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη για να ενεργήσουν ώστε να μην ισχύσουν οι νέοι φόροι και στη Θάσο, που είχε την αξίωση να επανακτήσει τα παλιά προνόμια της. Ο καιμακάμης της Θάσου Ιχσήν, αφού έκανε μια ιστορική αναδρομή στην κατάσταση που δημιουργήθηκε στο νησί, καλούσε τους Θασίους «όπως σπεύσωσιν εγκαίως εις την απότισιν των κανονισθέντων φόρων, ίνα μη κατόπιν μεταμεληθώσι διά τα μέτρα τα οποία εξ ανάγκης θα λάβη η διοίκησις προς είσπραξιν αυτών».

Το έγγραφο φέρει ως τίτλο: «Δήλωσις προς τους Θασίους» και έχει συνταχθεί στο Οσμανιέ (Λιμένα) της Θάσου στις 20 Μαρτίου 1911. Δε γνωρίζουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών των αντιπροσώπων της Θάσου ούτε αν εισπράχθηκαν οι φόροι που επιβλήθηκαν, γιατί τον άλλο χρόνο, στις 18-10-1912, η Θάσος απελευθερώθηκε.

Δίνουμε στη δημοσιότητα το έγγραφο, που περιέχει ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία.

#### Δήλωσις προς τους Θασίους

*Η Σεβαστή ημών Κυβέρνησις εκτιμώσα την προς αυτούς πίστιν και αφοσίωσιν της Αυτού Y. τον χεδίβον της Αιγύπτου μακαρίτον Μεχμέτ Αλή πασά παρεχώρησεν αυτώ τα εκ της νήσου Θάσου εισοδήματα εκ των αιγοπροβάτων και δεκάτης, προορισθέντα παρ' αυτού ίνα δι' αυτών ενεργετώνται και συντηρώνται εις το εν τη γενεθλίω αυτού πατρίδι Καρβάλα ανεγερθέντι Ιμαρετίω μεταβαίνοντες και διερχόμενοι πτωχοί και άποροι η δωρεά δε αυτη κανονισθείσα διά Σουλτανικού Y. φιρμανίον της νήσου εισοδή-*

ματα εισεπράττοντο παρά των επί τούτω υπό τον Αυτού Y. τον Χεδίβον διοριζομένων βακουφικών εισπρακτόρων παρενδισκομένων μόνον και μόνον όπως η εργασία γίνεται ασφαλέστερον και μη λαμβάνωσι χώραν σπατάλαι και καταχρήσεις. Γνωστόν τοις πάσιν τυγχάνει ότι μέχρι τινος παρά των κατοίκων της νήσου Θάσου εισεπράττοντο μόνον τα βακουφικά δικαιώματα, εκτός τον στρατιωτικού φόρου ανήκοντος εις την Κυβερνησιν· οι απλοί κάτοικοι της νήσου παρασυρόμενοι εκ των προτροπών και εξεγέρσεων τινών συμφεροντολόγων και κερδοσκόπων έχουσι την εσφαλμένην ιδέαν, της νήσου ως βακουφικής, άρα και αντοί τυγχάνουσι βακουφικοί, και άμα εύρωσι ευκαιρίαν, κάμιωσι παράπονα και διαμαρτύρονται ότι επιφορτίζονται διά βαρέων φόρων μη συμπεριλαμβανομένων εν τω βακουφναμέ· ας σκεφθώσι οι έχοντες καθαράν την συνείδησιν ότι είναι αδύνατον να αποφύγωσι τους κεκανονισμένους νομίμους φόρους τους οριζομένους εν τω βακουφναμέ, καθώς και τους φόρους της Κυβερνήσεως· έστω εις γνώσιν των η λέξις τεμζίκη και εν τω φιλμανίω αναφερομένη και σημαίνονσα (το καθιστάναι τινα κύριον πράγματός τινος)· έστω και να έχει την σημασίαν της κυριότητος, δεν έπειται λοιπόν και οι κάτοικοι όπως οι πέτρες και δένδρα της νήσου να είναι και αντοί κτήμα βακουφικόν. Ο φόρος του δρόμου, καθώς το τεμετούν είναι φόρος πρόσφατος· η νήσος Θάσος άλλοτε εδιοικείτο αυτοπροαιρέτως, ως εναγός εβούλετο· κατόπιν έλαβεν άλλας φάσεις ελθούσα και κατελθούσα εξουσίας, φιλκία, καιμακλίκια· και λοιπόν ότι απεχωρίσθη όμως της οθωμανικής κυβερνήσεως και από την ημέραν του Συντάγματος αναδιοργανωθέντος τον κράτονς οι πρόσφατοι φόροι οι παντού της επικρατείας νφιστάμενοι προσετέθησαν και εις την νήσον· άρα, λοιπόν, είναι πρόδηλον ούτε η Βουλή ούτε το Συμβούλιον τον Κράτονς δυνατόν να καταργήσει· αντί λοιπόν ο πτωχός λαός να επιφορτίζεται διά πειττών εξόδων αποστέλλοντες αντιπροσώπους εις Κωνσταντινούπολιν, καθαρά τη συνειδήσει και ειλικρινώς συμβουλεύω όπως σπεύσωσιν εγκαίρως εις την απότισιν των κανονισθέντων φόρων, ίνα μη κατόπιν μεταμεληθώσι διά τα μέτρα τα οποία εξ ανάγκης θα λάβη η διοίκησις προς είσπραξιν αυτών.

*Εν Οσμανιέ της Θάσου τη 20 Μαρτίου 1327 (1911).*

(τουρκ. γραμ.)

*Ο καιμακάμης της Θάσου*

*Iχσήν*

Thassos