

διάφορη για την επανάσταση. Ήτοι αυτόματα δεν ήταν μόνο οι αρχές της πόλης που έγιναν πρωτοβουλητές με την ανανέωση των πολιτισμών της Ελλάς, αλλά μάλιστα και οι άλλες πόλεις που συνέβασαν την ανανέωση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομίας.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΘΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Παναγιώτης Κ. Προέδρου

Τα έγγραφα, πάνω στα οποία στηρίχθηκε η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, προέρχονται από το αρχείο του μακαρίτη θείου μου Κώστα Τζιάτα, γραμματέα της κοινότητας Θεολόγου επί σειρά δεκαετιών, στη μνήμη του οποίου και αφιερώνω τη μελέτη αυτή. Αποτελούνται από επτά σελίδες και είναι όλα αντίγραφα. Τα πρωτότυπα πρέπει ν' αναζητηθούν στο αρχείο της Κοινότητας, εφόσον δεν έχουν απομακρυνθεί ή καταστραφεί.

Τα δύο τηλεγραφήματα που περιέχονται στην πρώτη σελίδα ήταν αυτά που με συνήρπασαν, διέγειραν όλο το συναισθηματικό μου κόσμο και έδωσαν σε μένα το έναυσμα για τη συγγραφή αυτής της εισήγησης, μολονότι δεν έχω καμιά άμεση επαγγελματική σύνδεση με την ιστορική έρευνα.

Ιστορικά τοποθετούμαστε στις αρχές του 1914, παραμονές της έκρηξης του Α' Παγκοσμίου πολέμου. Στα εθνικά μας θέματα το «Βορειοηπειρωτικό ζήτημα» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1914 η επαναστατική συνέλευση στο Αργυρόκαστρο ανακήρυξε αυτόνομη πολιτεία τη Βόρειο Ήπειρο, ενέργεια που στρεφόταν κατά της απόφασης των Μεγάλων Δυνάμεων για ενσωμάτωσή τους στη νεοσυσταθείσα Αλβανία.

Οι σχέσεις της Ελλάδας και της χαμένης από τους βαλκανικούς πολέμους Τουρκίας έχουν ενταθεί. Η Τουρκία έχει προκαλέσει ζήτημα για τη Λέσβο και Χίο, ισχυριζόμενη ότι τα δύο νησιά θ' αποτελούσαν ελληνικό ορμητήριο εναντίον της Μ. Ασίας, αν η Ελλάδα ήθελε να διεξάγει πόλεμο κατ' αυτής. Η ίδια η Τουρκία άρχισε να εξοπλίζει το στάλο της. Μ' όλα αυτά τα γεγονότα να διαδραματίζονται στις νεοαπελευθερωθείσες περιοχές, αυτονόητο είναι η στρατιωτική μηχανή της Ελλάδας να βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση.

Η Θάσος μετά την απελευθέρωσή της από την τουρκική κυριαρχία, τον Οκτώβριο του 1912, αποτελεί τμήμα του ελεύθερου ελληνικού έθνους και οι Θάσιοι εναγωνίως συμμερίζονται την τύχη της πατρίδας τους. Με δύο τηλεγραφήματα, το πρώτο προς το υπουργείο Στρατιωτικών και το δεύτερο προς

το βασιλιά Κωνσταντίνο, στις 14 Φεβρουαρίου 1914, εκφράζουν τον απαράμιλλο πατριωτισμό τους και εκδηλώνουν τη βαθύτατη εθνική συνείδησή τους. Τα δύο τηλεγραφήματα που υπογράφονται από το δήμαρχο και τους αντιπροσώπους της Θάσου έχουν ως εξής:

Τηλεγράφημα

Προς το Υπονομείον Στρατιωτικών

Αθήνας

Μη ληφθείσης εισέτι απαντήσεώς σας εις το υπό ημερομηνίαν 2 Φεβρουαρίου ε.ε. και αριθ. 11 τηλεγράφημά μας, αντιπρόσωποι Θάσου συνελθόντες εν πρωτευόνσῃ ανέθεσάν με όπως και πάλιν ζητήσω πληροφορίας αναφορικώς της μη στρατολογίας Θασίων και αναμένονται ενταύθα εναγωγίως απάντησίν σας προς καθησύχασιν αδημονούντος λαού.

Εν Λιμένι 14 Φεβρουαρίου 1914

Ο δήμαρχος και οι αντιπρόσωποι Θασίων

Α' Μεγαλειότητα Βασιλέα Κωνσταντίνου ΙΒ'

Αθήνας

Κατάπληκτος λαός Θάσου επληροφορήθη εξαίρεσιν στρατολογίας αντικειμένης εθνικά αισθήματα και έσπενσε διά τον δημάρχον της νήσου να ζητήσῃ επανειλημμένως καθησυχαστικάς πληροφορίας αναφορικώς ζητημάτων τούτου.

Επειδή μέχρι τούδε ουδεμία εδόθη απτώ απάντησις, παρακαλούμεν θερμώς και βαθυσεβάστως Υμετ. Μεγαλειότητα όπως ευδοκήσῃ και διατάξη αρμοδίους ίνα δώσωσιν αναγκαίας οδηγίας και καθησυχάση ούτως ο δικαίως ανησυχήσας και αδημονών Θασιακός λαός.

Εν Λιμένι 14 Φεβρουαρίου 1914

Ο δήμαρχος Γ. Θωμαΐδης

Οι αντιπρόσωποι Θάσου

Οι Θάσιοι για λόγους άγνωστους έχουν εξαιρεθεί από την κατάταξη στον ελληνικό στρατό. Η αντίδρασή τους είναι άμεση. Το θεωρούν ότι αντίκειται στα εθνικά τους αισθήματα και διά μέσου του δημάρχου της νήσου, που εκπροσωπούσε και τότε τον ύψιστο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ζητούν κατ' επανάληψη να πληροφορηθούν τους λόγους της εξαίρεσής των. Απευθύνονται προς το υπουργείο Εσωτερικών, παράλληλα όμως ζητούν και τη μεσολάβηση του βασιλιά Κωνσταντίνου για ν' αποτραπεί η απαράδεκτη γι' αυτούς απόφαση. Ο Θασιακός λαός αδημονεί και ζητεί καθησυχαστικές πληροφορίες.

Ας αναλογισθούμε εδώ το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων που αριθμούν ζωή ελεύθερων πολιτών μόλις ενάμισυ χρόνο. Ο απέραντος αυτός πατριωτι-

σιμός τους δεν μπορούσε να ήταν δημιούργημα ολίγων μηνών, αλλά βαθιά ριζωμένος μέσα τους να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά από τα βάθη των παρελθόντων αιώνων.

Τελικά οι Θάσιοι πετυχαίνουν τους σκοπούς των. Η διαταγή για στρατολόγηση έχει φθάσει και μάλιστα σε διάστημα ολίγων ημερών, όπως φαίνεται από τις ενέργειες των προεστών του Θεολόγου στα δύο επόμενα έγγραφα. Το πρώτο από αυτά απευθύνεται προς τον έπαρχον της Θάσου με ημερομηνία 5 Μαρτίου 1914 και αναφέρει τα εξής:

Προς τον κύριον έπαρχον Θάσου Εις Λιμένα

Συμφώνως την υπ' αριθ. 215 διαταγής υμών λαμβάνομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι αποστέλλετε ο εκ των δημογερόντων κος Γεώργιος Παρασκούδης μετά των ενταύθα ενοικομένων στρατευσίμων όπως παρουσίαση αυτούς ένθα ανήκωσιν ή εις το Στρατολογικόν Συμβούλιον τινές εκ των στρατευσίμων ενοίκουνται εν Καβάλα εργαζόμενοι εις τα καπνά, τους οποίους κατωτέρω σας γνωστοποιούμε ονομαστικώς αγνοοούμενος δόμως εις ποία καπνεργοστάσια εργάζονται.

Στρατεύσιμοι συνοδευόμενοι υπό τον δημογέροντος Γεωργίου Παρασκούδη.

Ἐν Θεολόγῳ τη 5η Μαρτίου 1914.

Ακολουθούν τα ονόματα 36 στρατεύσιμων.

Μετά την υπ' αριθ. 215 διαταγή του επάρχου, προφανώς συνέχεια διαταγής του υπουργείου Στρατιωτικών, ο δημογέροντας Γεώργιος Παρασκούδης αποστέλλεται μετά των στρατευσίμων στο Λιμένα για να παρουσιάσει αυτούς στο Στρατιωτικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι ορισμένοι απ' αυτούς εργάζονται στα καπνά, εννοώντας τα εργοστάσια επεξεργασίας καπνού στην Καβάλα, και δεν παρίστανται. Μια υποσημείωση στο ίδιο χειρόγραφο, προφανώς εκ των υστέρων, δηλώνει ότι η Στρατιωτική Επιτροπή δε δέχθηκε κανένα από τους ανωτέρω για εξέταση, επειδή όλοι οι υποψήφιοι ήταν κάτω των 18 χρόνων.

Διαφωτιστικό είναι και ένα άλλο δισέλιδο έγγραφο, που στέλνουν στις 8-3-1914 οι προεστοί του Θεολόγου στο δήμαρχο Θάσου Γεώργιο Θωματίδη. Από το παραπάνω έγγραφο πληροφορούμαστε ότι η Στρατιωτική Επιτροπή θα βρισκόταν στο Λιμένα μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαρτίου και ότι όσοι στρατεύσιμοι δηλώθηκαν από την Επιτροπή στον αντιπρόσωπο του χωριού θα στέλνονταν στο Λιμένα για ιατρική εξέταση (ή επιθεώρηση, όπως αναφέρεται). Οι στρατεύσιμοι αυτοί θα πήγαιναν στην πρωτεύουσα του νησιού την άλλη μέρα (Κυριακή), βάσει του ιδιαιτέρου καταλόγου, για να τους

παρουσιάσει ο δήμαρχος στη Στρατιωτική Επιτροπή. Παρακαλούνταν ακόμα ο δήμαρχος Θάσου να στείλει τον ειδικό γενικό κατάλογο απογραφής του Θεολόγου, διότι επικρατούσε μεγάλη σύγχυση για την εξακρίβωση της ηλικίας των στρατευσίμων, καθόσον διαθέσιμος ήταν μόνο ο κατάλογος για τους εκλέκτορες από τα χρόνια της Τουρκίας. Στο τέλος του εγγράφου παρατίθενται εννέα ονοματεπώνυμα με τα πατρώνυμα των στρατευσίμων που αποστέλλονταν στο Λιμένα. Κανένας απ' αυτούς δεν αναφερόταν στον προηγούμενο κατάλογο. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο δήμαρχος ότι ειδοποιήθηκαν οι στρατεύσιμοι που εργάζονταν στα καπνά της Καβάλας, μέσω των γονιών τους, να πάρουσιασθούν στο «εν Καβάλα Στρατολογικό Γραφείο», για να καταταχθούν ως ακληρωτοί. Αναφέρονται τα ονόματα 11 στρατευσίμων. Ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι γονείς των παιδιών που εργάζονταν στην Αμερική ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας, δέκα συνολικά, να ειδοποιήσουν τα παιδιά τους ότι καλούνται προς κατάταξη στον στρατό. Το αυθεντικό κείμενο του εγγράφου αυτού έχει ως εξής:

*Προς τον κύριον Γεώργιον Θωμαΐδην δήμαρχον Θάσου
Εις Λιμένα*

Ο απεσταλμένος μας Γεώργιος Παρασκούδης αφιχθείς αντόθι μετά των στρατευσίμων, εκτελέσας πλήρως την αποστολήν, αναχωρήσας απ' αυτόθι. Η Στρατιωτική Επιτροπή παρήγγειλεν αυτόν ίνα, οπόταν θα σταλή διαταγή εις τον Σταθμάρχην, να είναι έτοιμοι οι στρατεύσιμοι και όπου διαταχθώσιν να μεταβαίνωσιν αμέσως εκεί.

Σήμερον όμως ο Γεώργιας Χρηστίδης μας λέγει προφορικώς ότι η Επιτροπή στρατευσίμων θα σταθή εις Λιμένα μέχρι προσεχούς Δευτέρας και όσονς στρατευσίμουν μας εδήλωσεν η Επιτροπή εις τον αντιπρόσωπόν μας να τους στείλωμεν εις Λιμένα, ίνα γίνη η ιατρική επιθεώρησις, τους οποίους και αποστέλλομεν αύριον, ημέραν Κυριακήν, εις τας 9 τρέχοντος μηνός Μαρτίου και συμφώνως τουν ιδιαίτερον καταλόγου οι παρενορθέντες στρατεύσιμοι έρχονται αυτού, τους οποίους υμείς θα παρουσιάσητε εις την Επιτροπήν.

Και αύθις θα σας παρακαλέσωμεν όπως ειδοποιήσητε τον Μενέλαιον να μας στείλη τον ειδικόν μας γενικόν κατάλογον της απογραφής Θεολόγου, διότι ευρισκόμεθα εν μεγάλῃ συγχύσει και ουδέποτε θα ημπορέσωμεν να εξακριβώσωμεν ηλικίας διά στρατολογίαν, διότι ημείς έχομεν τους επί Τουρκίας καταλόγους διά εκλέκτορας και εάν απωλέσθη ο γενικός κατάλογος της απογραφής, θα σας παρακαλέσωμεν να υποχρεώσητε άνθρωπον κατάλληλον να αντιγράψῃ όλον τον γενικόν κατάλογον της Κυβερνήσεως, τον ανήκοντα εις ημάς, ημείς δε θα υποχρεούμεθα εις την αμοιβήν γραφικής εργασίας εις 20 είκοσι δραχμάς, ώστε να δινάμεθα ν' ανταποκριθώμεν εις τας διατάξεις της

Σεβ. Δοικήσεως. Διατελώμεν μεθ' υπολήψεως. Εν Ἀρῳ Θεολόγῳ τη 8 Μαρτίου 1914.

Σήμερον εις τας 9 τρέχοντος Μαρτίου απεστάλησαν εις Λιμένα οι εκ των χωρίου μας στρατεύσιμοι όπως γίνη ιατρική επιθεώρησις.

Κοντός Κωνσταντίνος τον Δημητρίου

Χριστοδούλον Χριστόδουλος τον Σωτηρίου

Στάμον Κωνσταντίνος τον Δημητρίου

Δαλγιανάκης Νικόλαος τον Γεωργίου

Καπνιδός Λουρέντζος τον Γεωργίου

Πάγκαλος Δημήτριος τον Παναγιώτη

Λιάπης Μανώλης τον Ιωάννου

Βαρούτης Κωνσταντίνος τον Παπαγιάννη

Τζίμας Δημήτριος τον Γεωργίου

Σήμερον 9ην τον τρέχοντος μηνός Μαρτίου ειδοποιήθηκαν οι γονείς των εις Καβάλα εργαζομένων εις τα καπνά στρατεύσιμων όπως οι στρατεύσιμοι σπεύσονταν να παροντισασθώσιν αμέσως εις το εν Καβάλα Στρατολογικόν Γραφείον και καταταχθώσιν ως αληρωτοί.

Κατζώνης Κυπάρισσος τον Κωνσταντίνου

Κρήτος Βασίλειος τον Νικολάου

Νάσκος Δημήτριος τον Αθανασίου

Πεπενέροντας Ιωάννης τον Στεφανού

Στανορόπουλος Στέφανος τον Στανορόπουλον

Ζαρακούλιας Δούκας τον Γεωργίου

Δόμβρον Ιωάννης τον Δούκα

Κότιος Βασίλειος τον Ιωάννου

Ντούπτας Βασίλειος τον Γεωργίου

Βασιλούδης Δημήτριος τον Βασιλείου

Κοντοριάτης Νικόλαος τον Σωτηρίου

Σήμερον 9ην Μαρτίου ειδοποιούνται οι ενταύθα γονείς, ίνα ειδοποιήσονται τους εν Αμερική εργαζομένους νιούς των, καθότι καλούνται στρατεύσιμοι υπό τας στρατιωτικάς Αρχάς.

Καφαντάρογις Ιωάννης τον Δημητρίου

Λαντίτζος Κωνσταντίνος τον Ιωάννου

Μαραγιάννης Ιωάννης τον Κωνσταντίνου

Ζωγράφος Νικόλαος τον Βασιλείου

Ματεμλής Γεώργιος τον Δημητρίου

X'' Σταματίου Ιωάννης τον Γιαξή

<i>Χαντζούδης Δημήτριος του Ιωάννου</i>	<i>Εν Στρώμνιτσα, άγνωστος η σύστασίς του</i>
<i>Χαραλαμπίδης Βασίλειος του Χαραλάμπους</i>	<i>Εν Κρήτη</i>
<i>Μαραγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου</i>	<i>Εν Ραχώνι, εστάλη επιστολή</i>
<i>Ψαρογιάννης Δημήτριος του Ιωάννου</i>	<i>εν Ραχώνι Προεστώτα.</i>

Εάν τελικά οι υποψήφιοι στρατεύσιμοι, που διέμειναν στο Θεολόγο, μετέβησαν στο Λιμένα για ιατρική εξέταση, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί, καθόσον μια άλλη επιστολή προς το 7ο σύνταγμα του Στρατιωτικού Γραφείου Καβάλας, μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Μαρτίου 1914, ακυρώνει την προηγούμενη. Κατ' αυτή, σύμφωνα με τηλεφωνική ειδοποίηση του επάρχου του Λιμένα προς το σταθμάρχη του Θεολόγου, αποστέλλονται στην Καβάλα προς επιθεώρηση όλοι οι προηγούμενοι στρατεύσιμοι που αναφέρονται στους τρεις ξεχωριστούς καταλόγους. Το αυθεντικό κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

*Προς έβδομον σύνταγμα του Στρατιωτικού Γραφείου Καβάλας
Εις Καβάλαν*

Συμφώνως της τηλεφωνικής ειδήσεως του επάρχου Λιμένος προς τον ενταύθα σταθμάρχη αποστέλλομεν αυτόθι τους εκ του χωριού μας Ἀγω Θεολόγου στρατεύσιμον προς επιθεώρησιν ιατρικής επισκέψεως και κατατάξεως αυτών.

Ακολουθεί ο κατάλογος όλων των ονομάτων που αναφέρθηκαν στην προγούμενη επιστολή.

Αλλά η στρατολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στους άρρενες Θασίους, επεκτείνεται και στα κτήνη της Θάσου. Απαντώντας με επιστολή στην υπ' αριθ. 245 τηλεφωνική διαταγή του επάρχου της Θάσου προς το σταθμάρχη του Θεολόγου για την κάθιδο όλων των κτηνών στα Λιμενάρια οι προεστοί του Θεολόγου ζητούν η επιθεώρηση να λάβει χώρα στο Θεολόγο, λόγω της μακράς απόστασης τεσσάρων περίπου ωρών από τα Λιμενάρια και λόγω της αγριότητας των δαμάλων και μόσχων.

Προς τον κύριον έπαρχον Θάσου

Ελήφθη η υπ' αριθ. 245 τηλεφωνική διαταγή υμών παρά τον ενταύθα σταθμάρχον όπως την 11ην προσεχούς Απριλίου κατέλθοντας εις Λιμενάρια οι ιδιοκτήται μετά των κτηνών των προς επιθεώρησιν. Άλλ' επειδή τα κτήνη ημών εισίν αρκετά, μετά μεγάλης δυσκολίας θα κατορθώσωμεν να μεταφέρωμεν αυτά εις Λιμενάρια, τας δαμάλεις και μόσχους ένεκα είναι αδάμαστα, μάλλον άγρια, ως και η απόστασις διά να κατέλθοντας εις Λιμενάρια είναι μα-

κράν τεσσάρων ωρών. Διά ταύτα παρακαλούμεν όπως έλθη ενταύθα η Επιτροπή και κάμη την απαιτούμενην επιθεώρησιν, όπου υπάρχει και μέρος ενρύχωρον.

Ἐν Θεολόγῳ Θάσου τη 29η Μαρτίου 1914

Ενπειθέστατα

Η επιθυμία των Θάσίων για ευρεία στρατολόγηση επισφραγίζεται με την ακόλουθη ειδοποίηση του υποδιοικητή Θάσου στις 26 Απριλίου 1914:

«Καλούνται όπως προσέλθωσι υπό τα όπλα οι γεννηθέντες κατά τα έτη 1890 και 1891, παρουσιασθώσι δε από της 25ης Απριλίου μέχρι της 5ης Μαΐου εις το 7ον Στρατολογικόν Γραφείο Καβάλας».

Ο Υποδιοικητής Θάσου

Χωρίον Ἀνω Θεολόγου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	ΔΙΑΜΟΝΗ
Οικονόμον Ιωάννης	Σωτηρίον	κτηματίας	Θεολόγος
Χριστοδούλον Κωνσταντίνος	Γεωργίον	εργάτης	»
Μαστοροκωσταντής Ιωάννης	Βασιλείον	υπάλληλος	»
Λαφαζάνης Νικόλαος	Γρηγορίον	υπάλληλος	Ἐν Αμερική
Καρκαλέμης Δημήτριος	Ιωάννον	»	»
Στάμος Ιωάννης	Δημητρίον	»	»
Ζωντανός Γεώργιος	Δημητρίον	»	»
Μπίνος Νικόλαος	Σωτηρίον	»	Ἐν Αφρική
Πιστέλας Κωνσταντίνος	Παναγιώτη	καπνεργάτης	Καβάλα
Θεοδωρής Κωνσταντίνος	Ιωάννον	»	»
Τζίμας Βασίλειος	Δημητρίον	»	»
Ψαλίδας Γεώργιος	Δημητρίον	στρατιώτης	αναχωρήσας δι' αλεξάνδρειαν

Ο Υποδιοικητής Θάσου

1914 Απριλίου 26η

Στον κατάλογο αυτό, εκτός από τα ονόματα, αναφέρεται και το επάγγελμα και ο τόπος διαμονής του κάθε στρατευσίμου. Η ιδιαιτερότητα στην περιγραφή του επαγγέλματος έγκειται στο ότι οι διαμένοντες στη Θάσο ή Καβάλα χαρακτηρίζονται ως εργάτες ή κτηματίες, ενώ οι μετανάστες στην Αμερική και Αφρική ως υπάλληλοι. Οι μετανάστες της εποχής εκείνης προφανώς απελάμβαναν υψηλότερης κοινωνικής αναγνώρισης.

Η απαντητική επιστολή προς τον έπαρχο Θάσου έχει ως ακολούθως:

Προς τον κύριον Υποδιοικητήν Θάσου
Εις Λιμένα

Απαντώντες εις την υπ' αριθ. 372 και 26ην τον τρέχοντος μηνός Απριλίου ε.ε. διαταγήν σας ότι ειδοποιήσαμεν τους εν τω χωρίω μας εφέδρους τους γεννηθέντας κατά τα έτη 1890 και 1891 και όσοι ενρίσκοντο εν τω χωρίω μας ανεχώρησαν χθες το παρελθόν Σάββατον εις τα 26 τρέχοντος μηνός Απριλίου ίνα παρουσιασθώσιν εις το έβδομον Στρατολογικόν Γραφείον Καβάλας περί δὲ τους απουσιάζοντας ειδοποιήσαμεν τους γονείς των ίνα δι' επιστολής των ειδοποιήσοντας τους νιούς των ότι προσκαλούνται να προσέλθωσιν εις τα γραφεία τον 7ον Στρατολογικού τμήματος αφεύκτως την 1ην και 2αν του μηνός Μαΐου τον προσεχούς προς κατάταξιν, άλλως θα υποστώσιν τας υπό του νόμου οριζομένας συνεπείας.

Οι εντάθα και εν Καβάλα ενρισκόμενοι καπνεργάται επαρουσιάσθησαν εις το 7ον Στρατ. Γραφείον Καβάλας και κατετάχθησαν όπου δει.

Απριλίου 29 1914

Οι Αρχές του χωριού πληροφορούσαν τον υποδιοικητή Θάσου ότι όλοι οι στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν κατά τα έτη 1890 και 1891 και βρίσκονταν στο Θεολόγο, ειδοποιήθηκαν και αναχώρησαν για Καβάλα στις 26-4-1914. Όσοι δύμας απουσίαζαν, ενημερώθηκαν οι γονείς τους για να τους ειδοποιήσουν ότι έπρεπε να παρουσιάστονταν για κατάταξη στα γραφεία του 7ου Στρατολογικού Γραφείου την 1η και 2α Μαΐου 1914 προκειμένου ν' αποφύγουν τις συνέπειες. Ενημέρωναν ακόμα τον υποδιοικητή ότι κι εκείνοι οι στρατεύσιμοι που βρίσκονταν στο Θεολόγο, κι εκείνοι που εργάζονταν στα καπνομάγαζα της Καβάλας, παρουσιάστηκαν και κατατάχτηκαν στο στρατό. Και συνεχίζοντας η επιστολή παραθέτει έναν κατάλογο με δεκαοχτώ εγγεγραμμένους, οι οποίες, αν και γεννήθηκαν κατά τα προαναφερόμενα έτη 1890-1891, δεν περιέχονταν στην ειδοποίηση του υποδιοικητή, γιατί διέμεναν εκτός Θάσου. Ο κατάλογος αυτός, επειδή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό τον δημοσιεύουμε.

Οι κάτωθι εγγεγραμμένοι διαμένουν εις τας εξής μέρη αποστέλλεται και πιστοποιητικόν ενός εκάστον αναφέων την διαμονήν του και το επάγγελμα εις το 7ον Στρατιωτικόν Γραφείον Καβάλας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΔΙΑΜΟΝΗ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γρηγορίου	Αμερική	υπάλληλος
ΧΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ιωάννου	»	»
Χ' ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Γιαζή	»	»
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Βασιλείου	»	»
ΛΑΤΙΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Ιωάννου	»	»
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημητρίου	»	»
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Κωνσταντίνου	»	»
ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημητρίου	Επί τον ωρικής στρατολογίας παρέλαβον αυτόν στρατεύσιμον μέχρι σήμερον επιστολήν δεν έλαβεν ο πατήρ του.	
ΝΤΑΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Γεωργίου		
ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ιωάννου		
ΔΑΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	Αχιλλέως		
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ιωάννου		
ΝΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Αθανασίου		
ΝΤΟΥΠΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Γεωργίου	Καπνεργάτης. Καβάλα. Εργάζεται εις το κατάστημα Παπαηλία.	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Χαραλάμπους	Καπνεργάτης. Καβάλα. Εργάζεται εις το κατάστημα Γρηγοριάδου.	
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Γεωργίου	Εν Στρωμάτενη. Επάγγ. διδάσκαλος. Διαμονή εις Θεσσαλονίκη. Κιλκίς.	
ΜΑΤΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δημητρίου	Υπηρετ. στρατιώτης. Διαμονή Κρήτη, εις Ηράκλειον. Φοιτητής. Προ τριετίας αναχωρήσαντος του νιού του από ενταύθα ως ναύτης εις την αλλοδαπήν μέχρι σήμερον ο πατήρ του επιστολήν δεν έλαβεν και δεν γνωρίζει πού ενός φίσκεται.	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Ιωάννη	Υπηρετεί ναύτης εις το ελληνικόν θωρηκτόν Σπέτζαι.	

Χρονικά όλα αυτά τα γεγονότα διαδραματίζονται δύο μόνο μήνες πριν από τα δραματικά συμβάντα του Σεράγεβου, που έδωσαν αφορμή για την έκρηξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου. Μολονότι 80 χρόνια χωρίζουν την εποχή εκείνη από τη σημερινή, οι ομοιότητές τους είναι τρανταχτές. Η ιστορία και τα γεωπολιτικά δεδομένα φαίνεται να μην έχουν αλλάξει.

Η παρουσίαση όλων των ανωτέρω ιστορικών πληροφοριών, παράλληλα με τη νοερή μεταφορά μας στο κλίμα της εποχής εκείνης, μας καταδεικνύουν την υπέρτατη αγάπη των ανθρώπων εκείνων για την πατρίδα τους, με την από

τα βάθη της ψυχής τους επιθυμία να καταταγούν στον ελληνικό στρατό, σε εποχές που τα σύννεφα του πολέμου κινούνται απειλητικά και με την αυταπάρωνησή τους ν' αγωνισθούν για να διατηρήσουν το πολύτιμο αγαθό της λευτεριάς, που μόλις είχαν αποκτήσει, και τους καρπούς που μόλις είχαν αρχίσει ν' απολαμβάνουν.